

## Social hållbarhet och inkludering

### Obligatorisk heterosexualitet

Ett liv, kan ses som något som är ett heterosexuellt fenomen, och om man lever utanför den gränsen så är man del av ett undantag. Och att leva något som går utanför det kan vara som att leva ett liv mot normen, ungefär som att cykla i motvind, så kan det kännas när man lever motnorms. En person ses som att vara heterosexuell och cis-könad som utgångspunkt, och om personer går utanför detta så är de undantaget. Ordet cis betecknar en person som identifierar sig med det kön som hen blev tilldelad vid födseln. HBTQ-personer kan alltså befinna sig alltså i en heterosexuell och cis-könad värld. Att befinna sig i kronisk minoritet kan då göra att man upplever att alla utrymmen inte tillhör en. Ett HBTQ-liv kan på ett grundläggande sätt upplevas svårare att sjösätta en ett heteronormativt liv. Ett "vanligt" liv kan ses som något som inte är åtkomstbart för alla, att kunna röra sig fritt genom alla möjliga allmänna rum och ytor. Obligatorisk heterosexualitet kan därför komma att bli som en grindvaktare för vilka som är tillåtna och välkomna i vissa lokaler. Och i längden kan sportlokaler ses som ämnade endast för heterosexuella cis-människor. Compulsory heterosexuality, eller "obligatorisk heterosexualitet, är ett namn för detta fenomen, att ett heterosexuellt liv är den tänkta utgångspunkten för varje människa. Det finns även ett fenomen "Compulsory cisgenderism", alltså att den universella personen ses som att vara en person som inte är en transperson. Ett liv, kan ses som något som är ett heterosexuellt fenomen, och att leva något som går utanför det kan vara som att ständigt cykla i motvind. Att befinna sig i kronisk minoritet kan då göra att man upplever att alla utrymmen inte tillhör en. Ett hbtq-liv kan på ett grundläggande sätt upplevas svårare att sjösätta en ett heteronormativt liv, och ett "vanligt" liv kan ses som något som inte är åtkomstbart för alla, att kunna röra sig fritt genom alla möjliga allmänna rum och ytor. Obligatorisk heterosexualitet kan därför komma att bli som en grindvaktare för vilka som är tillåtna och välkomna i vissa lokaler. Anpassningar efter funktionsvariationer i fastigheter kanske har kommit att bli mer normaliserade medan anpassningar för HBTQ-personer kanske inte är lika naturlig del i sådana verksamheter. Därför är det av stor vikt att detta perspektiv ej glöms bort. Ett liv, kan ses som något som är ett heterosexuellt fenomen. Och att leva något som går utanför det kan vara som att leva ett liv mot normen, ungefär som att cykla i motvind. När man befinner sig i en minoritet som diskrimineras kan allmänna ytor upplevas som ovälkomnande, då de är konstruerade för majoritetsmänniskan. Hotet om trakasserier för HBTQ-personer är närvarande när de rör sig i allmänna rum. En transperson kan exempelvis bli utsatt för transfobiska kommentarer i omklädningsrum, och kan för sin egen säkerhets skull vilja klä om enskilt.

### Placering av Flexomklädningsrum

RFSL Uppsala såg implementeringen av flexomklädningsrum som ett positivt steg, men att de kan upplevas utpekande, och därmed otrygga. Placeringen, och tillgängligheten, av könsneutrala omklädningsrum, i en lokal kan även vara en fråga som kan vara viktig att begrunda. Att ett könsneutralt omklädningsrum tillgängligt i en fastighet är inte nog, utan det krävs även att planera var den befinner sig i relation till de andra omklädningsrummen, och hur tillgänglig den kan komma att upplevas av besökare. Flexomklädningsrummen i sig är inte designade för hbtq-personer, utan för alla sorters personer som kan tänkas vilja byta om, men det är viktigt att ha HBTQ-personer som grupp i åtanke.

### Avslutande tankar

Att göra något som kan te sig fullkomligt naturligt för vissa kan upplevas svårt och ångestladdat för andra. Därför är det viktigt att synliggöra hbtq-personers upplevelser och tankar kring hur de upplever allmänna rum, och att dessa bönhörts, då de under lång tid ignorerats.